

Voorstellen Daan

Mijn naam is Daan Breugelmans, voorzitter van stichting The Dutch Polar Bears. Al sinds 2015 ben ik betrokken bij deze bijzondere groep - sterker nog, ik mocht haar samen met vrienden oprichten. Wat begon met een wat mislukte Spitfire Airfix bouwdoos, groeide uit tot een diepe fascinatie voor de verhalen van de Tweede Wereldoorlog. Films, boeken en ontmoetingen met mensen brachten die geschiedenis steeds dichterbij, en inmiddels zet ik mij al meer dan tien jaar in om deze verhalen levend te houden.

Wat voor mij centraal staat, is dat herdenken iets is dat we samen doen. Daarom zoek ik steeds naar nieuwe manieren om mensen te betrekken: via filmprojecten, social media, campagnes in het land of lessen in de klas. Het gaat erom dat jong en oud zich verbonden voelen met het verleden, en dat we samen stilstaan bij wat vrijheid betekent.

Waar ik het meest trots op ben? Dat ik dit na al die jaren nog steeds met mijn vrienden mag doen. Want juist die vriendschap en verbondenheid maken ons werk krachtig en waardevol.

